



Welkom!

Zondag 18 februari 2024, 10.00 uur
1e zondag van de 40 dagentijd: Invocabit

Voorganger: Ds. Henriëtte Bouman

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Graag uw aandacht voor

Jarigen:

23 feb Mevr. A.L. van Eldik

24 feb Mevr. J.F. Halm-van Ommeren

26 feb Dhr. A. Boonzaaijer

26 feb Dhr. A.A. Bennink

Over de dienst

Lezingen: Jeremia 1: 4-19
Marcus 1: 12-15

Liederen: Lied 91: 1,2,7
Lied 833
Lied 831: 1,2,3
Lied 177: 1,3
Lied 538: 1,2
Voor Wie Gedenken 497
Lied 418

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via

deze koppeling:  kerkdienstgemist.nl

Ga mee de 40dagentijd in!

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus' volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Ga in deze 40dagentijd mee naar kerken en gemeenschappen in Colombia, Rwanda, Indonesië, Oeganda, Libanon en Nederland, door voor hen te collecteren. Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.

Deze indringende oproep staat op de 40dagenkalender van Kerk in Actie die al enige weken gratis ter beschikking ligt in de hal van de kerk en waarop diverse tips staan om mee te doen, onder meer via een vastenactie ten behoeve van kansarme jongeren in Colombia.

De 40dagentijd is deze week begonnen op Aswoensdag (14/2) en eindigt 31 maart op Eerste Paasdag. Deze periode is bij uitstek geschikt om naar binnen én naar buiten te kijken. Elke zondag wordt er gecollecteerd voor een goed doel. Meer informatie daarover zal wekelijks in de nieuwsbrief volgen.

Komende zondag (18/2) staat de jaarlijkse Paasgroetenactie centraal ofwel schrijven naar gevangenen in het buitenland. In de hal van de kerk staan na de dienst diakenen gereed om u van het benodigde materiaal te voorzien. De collecte is bestemd voor het omzien naar gevangenen in ons land.

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/>

Jeremia

In de 40-dagentijd lezen we gedeelten uit het bijbelboek Jeremia.

Wie wat meer over de achtergronden van dit bijbelboek wil weten, is komende woensdag 21 februari om 19.30 uur van harte welkom.

Ds. Henriëtte Bouwman zal uitleg geven over de tijd waarin en de plaats waar Jeremia profeteert en de politieke situatie waar Jeremia mee te maken had.

Maar ook hoe het boek is opgebouwd en welke hoofdpunten en lagen in het boek aan de orde komen.

Collectes

1^e collecte Binnenl diaconaat

2^e collecte Pastoraat

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Thema-café

Vanavond, 16 februari vanaf 20:00 uur, is weer het maandelijkse Thema-café met de documentaire 'The Mindgame' als onderwerp van de avond. Iedereen is van harte welkom!

Tent of Nations

Afgelopen zaterdag waren er ruim 200 mensen bij de vriendenmiddag van de "Tent of Nations" aanwezig. We kregen via een rechtstreekse verbinding met Daoed Nassar uit Bethlehem te horen hoe het de Palestijnse mensen vergaat buiten Gaza.

Deze altijd hoopvolle man die "weigert vijand te zijn" heeft het zwaar. Ze durven nauwelijks naar buiten omdat de repressie van de Israëliëse soldaten steeds meer toeneemt. De boerderij wordt moeilijker bereikbaar door roadblocks en de nabijheid van een kolonisten nederzetting. Ook zijn er helaas (islamitische) Palestijnen die de christelijke familie Nassar dwars zitten.

De geweldloosheid die deze familie en de christelijke kerk in Bethlehem uitdraagt wekt soms gewelddadige woede op bij zowel Israeli's als Palestijnen.

Al heel lang kunnen er geen bezoeken gebracht worden aan de Tent of Nations.

Eerst vanwege Corona en nu vanwege de oorlog in Gaza. Ver weg horen ze de bombardementen in de Gazastrook.

Het valt niet mee om hoopvol te blijven, maar ze zijn heel blij met de steun van zoveel mensen en kerken uit Nederland.



Agenda

Woensdag 21 feb 10.00 – 11.30 uur
Koffiemorgen

Zondag 10.00 uur
Drs. G.M. de Leeuw, Ochten

Tenslotte

Met een mooie viering op Aswoensdag begon 'bij ons' de veertigdagentijd. Dit jaar loopt in die periode de profeet Jeremia met ons mee. Hij is vooral bekend, of missschien wel berucht, om zijn jeremia-des. Daarin benoemt hij wat er fout gaat en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. Het is een tijdloos thema. Aan zijn naam wordt minder gekoppeld het geloof in een nieuwe toekomst. Maar ook die kan er volgens Jeremia zeker zijn.

Mooi om deze profeet eens te volgen op zijn weg door deze tijd.

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:
Ds. Henriëtte Bouwman
Werkdagen dinsdag t/m vrijdag
Woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 - 12.30 uur in De Voorhof aanwezig.
Telefoon 0488 - 78 55 36
Mobiel 06 - 12 67 83 06
Email predikant@voorhofkesteren.nl

Willeke de Jongh
Telefoon 0488 - 75 07 11
Email pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041XG Kesteren.
Telefoon: 0488 – 48 26 06
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl
Website: www.voorhofkesteren.nl